



TEKST LESLIE VAN HECKE
FOTO'S LESLIE VAN HECKE / ONE2SEVEN

DE ALGARVE

Er wordt nog steeds gevist in Ferragudo op kleurrijke sloepen in de baai.

Een zomers feest voor de zintuigen

Zonnig, maar mild. Toeristisch, maar nog net ongerept. De Algarve, is een prachtig gekleurde streek met vijgenbomen en sinaasappelplantages in het zuiden van Portugal die zowel zonnekloppers, sportfanaten als cultuurliefhebbers lokt. Wij startten onze reis in het authentieke vissersdorpje Ferragudo en verkenden van daaruit, op een gezapig vakantieritme, het zonnige zuiden, het bergachtige binnenland en de ruige westkust.



Het rossige Castelo de São João do Arade in Ferragudo.



Verbreed je horizon en ga eens zeilen op zee.



Een mooie zonsondergang in Cabo de São Vicente.

De deuren van de luchthaven in Faro schuiven voor ons open en een instant gevoel van gelukzaligheid overvalt ons. Is het de zon waar we zo naar gesnakt hebben, de pittige geuren die onze neus prikkelen of het ongetemde verlangen naar vier ongedwongen relaxdagen in het meest zuidelijke puntje van Portugal? We komen immers niet alleen in een ander land, maar ook in een ander ritme terecht. Hier geldt de regel 'stel uit naar later, wat je vandaag niet wil doen'. Het is een gevoel dat aanvankelijk wat bevreemdend overkomt, maar al even snel verdwijnt na onze eerste kennismaking met onze verblijfplaats: het kleine vissersdorpje **Ferragudo**. We slenteren

door de kleine straatjes, langs de vele trappen met katten die liggen te luieren in de zon, naar het witblauwe kerkje op het hoogste punt en terug, tot aan het dorpsmarktje met gezellige cafeetjes en eethuizen aan de baai. De chaotische wirwar van straatjes tussen de witgekalkte huisjes herinnert aan de Arabische overheersing in de vroege middeleeuwen. Ook de sierlijke, witte schoorscheentjes met opengewerkte patronen op elk dak zijn daar een mooi bewijs van. Ooit zouden het verborgen, kleine minaretten voor de moslims zijn geweest, toen ze door de christenen werden gedwongen om zich te bekeren. Vandaag staan ze er vooral voor de sfeer en de esthetiek.

EEN IMMENS KASTEEL

Ferragudo is het Portugese woord voor 'ijzeren staaf' en verwijst naar de kraan waar vroeger sardientjes mee op het droge werden getrokken. Er wordt nog steeds gevist, op kleurrijke sloepen in de baai van Ferragudo, die de overgang maakt tussen de rivier Arade en de zee. Aan de andere kant ligt de mondaine, bruisende uitgaansstad **Portimão**. De wassertaxi vaart je met plezier naar de overkant. Het einde van de baai wordt stijlvol aangegeven met aan de kant van Portimão een steenoud verdedigingsfort en aan de andere kant een immens kasteel met prachtige ligging, namelijk het rossige Castelo de São João do Arade.

ZEIL JE VOOR HET EERST...

Hoewel golf dé sport bij uitstek is in de Algarve, kiezen wij de volgende dag voor een heuse zeiltocht. Niet zomaar een zitten-turen-bruinen-en-glaasje-drinken-vaaruitje, maar een boottocht om bij te zweten. Nederlander Richard Vander Veen organiseert er vanuit de haven van Portimão sinds zijn emigratie naar de Algarve zeiltochten voor kleine groepjes mensen die best wel eens willen weten waar al dat zeilgehijs nu goed voor is. De theoretische uitleg aan boord beperkt zich tot een minimum. Liever wil de sympathieke, bruin-gebakken kapitein ons alles in de praktijk bijbrengen. Hij is - wat hij zelf noemt - een 'Ocean Type', een passionele wildwaterzeiler, en dat wil hij dolgraag met andere mensen delen. We krijgen eerst wat oefenruimte in de baai om daarna als nieuwbakken zeilers naar Carvoeiro te varen en terug. Bakboord, stuurboord, lier, fok, ... Het zijn maar enkele woordjes die deel uitmaken van onze nieuw verworven woordenschat.

OIEVAARS VAN SILVES

Op zaterdag regelt onze gastheer een auto voor onze daguitstap richting binnenland. Door de bewolking misten we deze ochtend het uitzicht op **Serra de Monchique** vanop ons terras, dus willen we het vulkanische gebergte, dat het milde klimaat van de Algarve beschermt tegen noordelijke invloeden, wel eens van dichtbij zien. Eerst maken we een stop in **Silves**, de oude Arabische hoofdstad. Het rode Castelo torent hoog boven de stad uit en is prachtig gerenoveerd met een mooie, bloemrijke binnentuin. Voor vijf euro kan je het fort én de oude citernes, die de Arabieren uitgroeven om de hele stad van water te voorzien, bezichtigen. Als toemaatje krijg je een prachtig uitzicht over de streek. Met onze

blik gericht op de kasteelruïnes, stappen we stevig door langs de geplaveide straten naar boven, maar luid geklapper boven onze hoofden leidt ons af. In grote nesten op de langwerpige schoorstenen van de stad hebben ooievaars zich genesteld. Luidkeels roepend voelen ze zich ogenschijnlijk de koning te rijk.

SURFERS PARADISE

We zetten onze weg verder richting Aljezur, voor een tocht langs de westkust. Het is prachtig én verrassend hoe de dorpen als clusters van witte stippen telkens weer opdagen in het intens groene decor, van Aljezur en Bordeira over Carrapateira tot Vila do Bospo. De zon laat stilaan de moed zakken en trakteert ons in een allerlaatste krachtmeting nog op een glooiend lichtspel over de heuvels van de Algarve. Op nog geen kwartiertje ligt het immens mooie **Cabo de São Vicente**. Woeste golven, hoge kliffen en een heerlijk weertje inclusief een stevige wind: dit is surfers paradise! Wij gaan voor een mooie zonsondergang op die ene klif die werd bekroond met een vuurtoren. Net op tijd.

ROMANTISCHE STRANDWANDELING

Op onze laatste dag in Ferragudo tipt onze gastheer Miguel ons over een adembenemende strandwandeling die start aan **Praia da Rocha** en de hele kustlijn volgt langs de kliffen en rotsformaties van Praia do Vau en Praia dos Três Irmãos tot in Alvor. Het is vloed, dus moeten we soms het water in om langs de rotsen het volgende stukje strand te bereiken of wurmen we ons onder de goudbruine kolossen, tussen hun kieren en spleten door. Romantisch én avontuurlijk. We nemen afscheid van de Algarve met een fenomenaal zicht op de kliffen en het azuurblauwe water en kunnen niet anders dan tevreden huiswaarts keren.

ONE2SEVEN, DISCOVER YOUR SENSES!



One2Seven is een gloednieuw designcomplex, dat in juni 2010 boven de doopvont werd gehouden.

Gastvrouw Lien Fournier en gastheer Miguel Titeca – die afkomstig

zijn uit West-Vlaanderen – verwennen in het zonnige Portugal koppels, vriendengroepen of gezinnen die op zoek zijn naar een stijlvolle manier om hun welverdiende vakantiedagen door te brengen.

One2Seven beschikt over twee tweepersoonskamers en vier vakantiehuisjes – voor vier tot zes personen – die allemaal in hetzelfde hypermoderne gebouw zijn ondergebracht. De huisjes zijn over drie verdiepingen in de hoogte georiënteerd en beschikken over drie tweepersoonskamers, twee badkamers, drie toiletten, een goed uitgeruste keuken, een charmante living, op elk verdiep een terras én een zonnig dakterras. Het uitzicht reikt van de charmante, levendige dakterrasjes van de dorpsbewoners over de haven van Ferragudo tot aan het gebergte van Monchique. Vanuit de tuin lonkt het strak vormgegeven zwembad en een drankje kan je nuttigen in de bar. In de kelder van het vakantiecomplex is een fitnessruimte en speelruimte voor kinderen ondergebracht. In hun intens witte hoedanigheid streven de vakantiehuisen naar een ware zenstatus. De subtiele kleuraccenten zorgen voor wat pit en verwijzen naar de vier natuurelementen 'Água', 'Terra', 'Ar' en 'Fogo' en meteen ook naar de naam van elk vakantiehuis. Ook het subtiele huisparfum en de loungemuziek, die de hele dag door in de tuin weerklinkt, brengen je in de juiste sfeer. **Het motto van One2Seven luidt 'Discover your senses'. Het plaatje klopt.**